

Τετάρτη, 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Χαιρετισμός του κ. Σπύρου Σπύρου Β.Δ.Α΄

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι
Αξιότιμε κύριε Διευθυντή
Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες

Η εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς και στην Κύπρο, είναι προσαρμοσμένη κατά 90-95% στις ανάγκες της αγοράς. Ενδιαφέρεται περισσότερο για την εξειδίκευση, είτε πρόκειται για Θετικές Επιστήμες, είτε για τα πεδία της Πληροφορικής, της Ιατρικής ή οποιασδήποτε άλλης επιλογής, την οποία αναγκάζουμε εμείς τα παιδιά να ακολουθήσουν. Πλάθει πολίτες που ασχολούνται και ενδιαφέρονται μόνο για την Επιστήμη τους και που αδιαφορούν για το τι γίνεται κοινωνικά γύρω τους. Πολίτες με μειωμένη κριτική και δημιουργική σκέψη για να αλλά και χωρίς ενσυναίσθηση.

Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα όσο και αν μας λυπεί και να μας στενοχωρεί. Για να μην οδηγηθεί η κατάσταση αυτή σε χάος, η νέα γενιά, εσείς, θα πρέπει να αναδιοργανώσετε τη ζωή σας μέσα σε ένα πλαίσιο με αρχές.

Μπροστά, λοιπόν, σ'αυτή τη δυσμενή πραγματικότητα, αγαπητά μας παιδιά, εμείς εδώ, στο σχολείο αυτό, όλοι οι διδάσκοντες νιώθουμε την ανάγκη να προωθήσουμε μια ανθρωποκεντρική παιδεία που θα μπορεί να σας προσφέρει τη λαμπρή διανόηση του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα να σας δώσει τα εφόδια, ώστε να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στα προβλήματα του σήμερα αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Θέλουμε αυτό να γίνει με τον σωστό τρόπο. Θέλουμε να εμπλέκεστε σε έρευνες και προγράμματα, για να έχετε βιώματα, που θα σας βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή σας. Τα αποτελέσματα ενός από αυτά τα προγράμματα, στο οποίο συμμετείχαμε ως σχολείο, το Πρόγραμμα ΜΕΡΑ, θα μας παρουσιάσουν στη συνέχεια συμμαθητές σας. Θέλουμε να έχουμε μηδενική ανοχή στον Σχολικό Εκφοβισμό, μια μάστιγα που ταλαιπωρεί πολλούς μαθητές και που γι' αυτό το θέμα έχουμε σήμερα μια ξεχωριστή παρουσίαση.

Θέλουμε η Παιδεία που σας παρέχεται να στηριχθεί σε αρχές και αξίες διαχρονικές, αλλά συγχρόνως και επίκαιρες και αυτός είναι ο λόγος που όλη τη χρονιά η Διεύθυνση και οι καθηγητές δούλεψαν, δουλεύουν και θα δουλέψουν για όσο χρειαστεί, έτσι ώστε εσείς οι μαθητές μας να κατανοήσετε τις Αξίες της Ευθύνης, του Σεβασμού και της Αλληλεγγύης. Τρεις αξίες και αρετές, που εμπερικλείουν τη

φιλοσοφία της ζωής. Αρετές που αναδεικνύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αμοιβαία κατανόηση και την επιθυμία για ένα καλύτερο αύριο.

Ο Σεβασμός είναι συγγενής με την αγάπη. Κατά κανόνα, αν σεβόμαστε κάποιον, αυτόν τον αγαπάμε και για τις κοινωνίες είναι ανάγκη να εμπνέονται από σεβασμό προς τους συνανθρώπους τους, προς τους προγόνους τους, τους ήρωες και την Ιστορία τους.

Κάθε δικαίωμα συνεπάγεται μια ευθύνη, κάθε ευκαιρία μια υποχρέωση.

Ευθύνη σημαίνει Ελευθερία και πιθανόν αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με το άκουσμα της λέξης και μόνο φοβούνται οι περισσότεροι άνθρωποι.

Η Αλληλεγγύη είναι ηθικό καθήκον όλων. Είναι η αλληλοβοήθεια και αλληλοκατανόηση που πρέπει να χαρακτηρίζει τα μέλη μιας κοινωνίας. Η στήριξη που πρέπει να δίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, άγραφος νόμος αλλά κοινωνική αναγκαιότητα.

Είμαστε βέβαιοι ότι στο κλείσιμο της Εκπαιδευτικής μας Ημερίδας τα συμπεράσματα θα μας προβληματίσουν, αλλά και θα μας κάνουν σοφότερους, ώστε να μπορούμε να βασίσουμε τη ζωή μας σε αυτές τις μεγάλες αξίες της ζωής, τον Σεβασμό, την Ευθύνη, την Αλληλεγγύη.

Ευχαριστώ όλους όσους αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και βρίσκονται εδώ μαζί μας, καθώς και όσους έχουν εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στη διοργάνωσή της και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της.